

Pinksteren 2019



Protestantse Wijkgemeente
De Hoeksteen
Rivierweg 15
Capelle aan den IJssel
9 juni 2019

Orgelspel

Welkom

Opwekking 167: 1 en 2

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan.
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
't werk van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt.
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Votum groet en drempelgebed

Opwekking 167: 3

Prijs de Heer de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer,
't is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

In Memoriam

Gebed om ontferming

Lied 220: 1,2,3 en 4

1. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uit breidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

2. Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijdlang van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

3. In sierlijk schrift hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaxsel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande
Gij schenkt de sterveling een vergezicht
uw stad van licht daalt neer over de landen.

Gebed om de Geest

Jong moment

Lied 676: 1,2,3,4 en 5

1. De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort

2. De Geest, wij zien haar niet,
toch horen wij haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

3. De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
d golven in de zee
het lange gras buigt door.

4. De Geest, wij zien haar niet
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht
als na een enge droom.

5. Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Lezing: Handelingen 2: 1 – 11 Bijbel in Gewone Taal

Uitleg bloemschikking

Lezing: Joël 3: 1 – 5 NBV

Lied 678: 5 en 6

5. Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht

6. Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in 's Heren naam.

Lezing: Johannes 20: 19 – 23 NBV

Uitleg en verkondiging

De Geest en de ongerijmdheid van het leven.

Lied: 685: 1,2,3 en 4

1. Geest van God, zo vol van liefde
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

2. Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.

Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

Vanwaar komt de Geest?

Lied 701: 1,2,3 en 4

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

De Geest en wij

Orgelspel

Inzameling gaven

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader.

**Na iedere gebedsintentie zingen we na de woorden: zo
bidden wij: lied 681**

**“kom tot ons, o Heilige Geest, kom en ontsteek nu het vuur
van uw liefde, Kom tot ons o Heilige Geest, kom tot ons o
Heilige Geest”.**

Slotlied: lied 675: 1 en 2

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Lied 416: 1

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Fijn dat jij er was, fijn dat u er was!

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft om deze dienst te
kunnen laten plaats vinden.

Organist vanmorgen was: Anton den Boer uit Leiderdorp, die
bereid was de open speelplek in te vullen.

Voorganger was de wijkpredikant Dora Hoekstra -Olthof.

Als er vragen zijn n.a.v. deze dienst vraag dan gerust om een
gesprek. Tel. 010 4516665 /
dshoekstra@hoeksteen.pkncapelle.nl