

Zondag 26 mei 2019 De Hoeksteen

Welkom

Lied 104: 1,3

Votum groet en drempelgebed

Lied 104: 8

Ochtendlied 217: 1 en 2

Kyriegebed

Lied 217: 3,4 en 5

Gebed Heilige Geest

kindermoment: pas als ik het zeg de foto op de beamer!!!!!! Eerst wil ik de kinderen iets vragen.

Lezing 1: Joël 2: 21 – 27

²¹Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, want de HEER doet grote daden! ²²Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. ²³En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, want hij geeft regen om je te verkwikken, hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. ²⁴De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie. ²⁵Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. ²⁶Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. ²⁷Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.

Lied 678: 1,2,3 en 4

Lezing 2: Johannes 14: 23 – 29

²³Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. ²⁴Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. ²⁵Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. ²⁶Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezeegd heb.

²⁷Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. ²⁸Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. ²⁹Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Zingen: (3x) (Opwekking 385/ Evangelische Liedbundel 76) Zie bijlage!

Mijn vrede laat Ik u.
Mijn vrede geef Ik u.
Weest dan niet bezorgd.

Mijn vrede laat Ik u.
Mijn vrede geef Ik u.
Weest niet bevreesd.

Verkondiging

Lied 289: 1,2 en 3

ALS DE KINDEREN TERUG ZIJN : Zingen: Jezus is de goede herder, kinderlied bundel nummer 19

Inzameling gaven

Gebeden

Slotlied: 667: 1,2,3,5,6

Zending en zegen