

Pasen 2019



Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen
Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel

Voorganger: Ds. Dora Hoekstra – Olthof
Organist: Jan Peter Teeuw

Samenzang voor de dienst

<https://www.youtube.com/watch?v=IXPUeYfIm4>

Lied 637

1 Daar juicht en toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

2 Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

De kerkenraad komt binnen.

Welkom en mededelingen

De paaskaars wordt van achter uit de kerkzaal naar binnen gebracht, op de standaard gezet en aangestoken terwijl we zingen:

Lied 598

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft.

Bemoediging en groet

V: Wij vinden hulp en steun bij de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die sterker is dan dood en verdriet
zodat we kunnen opstaan

A: vanuit het donker komen wij nu aan het licht

V: Wij zijn hier samen in aanwezigheid van het
paaslicht

A: want de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

V: Laat het licht van Pasen over ons leven
schijnen.

A: Dat Hij ook in ons leven mag opstaan. Amen

Bloemschikking

Het licht van de morgen
een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven!

Lied 631: 1, 2, 3 en 4

1. Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht,

dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

2. Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed

3. Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4. Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Lied 630: 1, 2, 3 en 4

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u ontsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Gebed om ontferming

Lied 624: 1, 2 en 3

1. Christus onze Heer verrees, halleluja
Heilige dag na angst en vrees, halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja

2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja

die aanvaardde kruis en graf, halleluja
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja
heeft verzoening ons bereid, halleluja
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
engelen jubelen Hem ter eer, halleluja

Gebed van de zondag

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Johannes 20: 19-31

Lied: Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen.

1. Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.

Verkondiging

Orgelspel

Lied 428

Overvloedig geef ik u;
zoals de Vader mij zond zo zend ik U
ga en deel mijn liefde uit:
vrede zij u (2x)

De kinderen komen terug.

<https://www.youtube.com/watch?v=AQHjVI049Q>

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbede, stil gebed en onze Vader

ELB 125: 1 en 2

1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refrein:

Zending en Zegen

Lied 634: 1 en 2

1. U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Om mee te nemen naar huis:

De dood overwonnen

Eens is het gebeurd
is de steen van het nee
die verdichting
van al onze dode daden
door het leven gescheurd
heeft de gloed van het ja
de dood overwonnen
en herlevende leden gekleurd
ik kijk naar mijn handen en voeten
zij kennen de dood van het nee

Wie deelt er die gloed aan mee
zodat zij nu zegenen moeten?

Inge Lievaart