

*Een poort is hoog.
Een poort is sterk,
Dat weet je in de kerk,*

*Het sterkste van de poort
dat is de boog.
Die loopt zo mooi omhoog.*

*En alle stenen hebben zin.
Ze roepen:
"Kom erbij, ja, kom er in!
Nee, niemand is te min."*



Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 280:1,2,3,4,5 De vreugde voert ons naar dit huis

Stilte

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

Allen: En niet loslaat het werk van zijn handen

Drempelgebed

v: Gij die ons tegemoet treedt in mensen

A: Wees hier aanwezig

V: Gij die vreugde scheidt in mensen die elkaar bijstaan

A: Wees onze Bron

v: Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet

A: Doe ons U volgen, waakzaam en liefdevol.

A: zingen 🎵 : Psalm 43:3

O Here, God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilige berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door u opgericht

kom voor uw aangezicht

we gaan zitten

Kyriegebed

Veertigdagenlied

tekst: Marijke de Bruine met enkele bewerkingen door Martin Koster muziek: Peter Rippen



1 Veertig dagen tot aan Pasen tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan. Refrein:
Veertig dagen, weken, jaren, wachten weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering, met vreugd' en moeite samenging.

2 Veertig weken duurt mijn groeien tot een nieuwgeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen
volheid is en nieuw begin. (refrein) Veertig dagen, weken...

3 Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen
daardoor worden mensen vrij. (refrein) Veertig dagen, weken...

4 Veertig dagen tot aan Pasen soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. (refrein) Veertig dagen, weken...

Uitleg liturgisch bloemstuk; door Janny van Eijl

Aandacht voor de kinderen

Projectlied (graag 5e couplet met bewoordingen zoals hieronder, als dat mag/kan)

Refrein: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

couplet:



God heeft de we-reld aan men-sen ge -ge-ven,
 de aar-de hebt Gij tot wijn-gaard be-oogd.
 Géén zal een an - der het le - ven be -ne-men.
 Ver-wor-pen steen wordt tot hoeksteen verhoogd.

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
 Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
 Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
 Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Schriftlezing afgewisseld door samenzang

Jesaja 58:6-12 (lector)

Samenzang Lied 756:1,2,3 Laat komen, Heer, uw rijk

Uit de Bijbel: Lucas 20:9-19 (lector)

Samenzang Psalm 118:8 De steen die door de tempelbouwers

Verkondiging (poort beameren tijdens de preek; op aangeven ze plaatje)



Zingen: Lied 713:1,2 Wij moeten Gode zingen halleluja,

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied: 146c:1,6 Alles wat adem heeft love de Here

Zegen