

THEMA DIENST GEDRAGEN LAST 2019

Openingslied

Lied 280: 1, 4,5

Bemoediging en groet:

lied 280: 5,6,7

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed afsluiten met 299 d

Glorialied 103: 1,9

Gebed van de zondag

Verhaal voor jong en oud

liedje over de 10 woorden

<https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc>

Lezing: Karel Eyckman

Schriftlezing : EXODUS 20 - De tien grondregels

Overgenomen van Karel Eyckman, Woord voor Woord

1. Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte.

Jullie zijn vrij. Zorg dat je vrij blijft van andere goden.

2. Probeer me niet uit te tekenen.

Want niemand weet precies hoe God is en hoe Hij eruit ziet.

3. Noem mijn naam niet bij dingen, waar ik niet mee te maken wil hebben.

Wees dus voorzichtig met dat woord God.

4. Vier één dag in de week als mijn dag.

Neem dan vrij en zorg dat alle mensen die voor je werken ook vrij zijn.

5. *Houd je vader en moeder in ere. Dat betekent dat je zorgt dat oudere mensen gelukkig oud kunnen worden.*

6. *Maak niem and dood.*

God gaf ons de kans om te leven.

Maak dan ook het leven mogelijk voor elkaar.

7. *Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt.*

Dat betekent ook dat je elkaar niet in de steek laat.

8. *Steel niet. Pak dus niet af wat van een ander is.*

9. *Lieg niet. Als we God willen vertrouwen op zijn woord, moeten we ook elkaar kunnen vertrouwen.*

10. *En wil niet altijd hetzelfde wat een ander heeft.*

Dat betekent ook: kijk niet wat een ander doet of heeft.

Je moet jezelf zijn. ()*

lied 326: 1,2,3

Lezing: Mt 25;25-40 ^{door lector}

³¹Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorievolle troon. ³²Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; ³³de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. ³⁴Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. ³⁵Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ³⁶ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij

toe.”³⁷ Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? ³⁸Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? ³⁹Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”⁴⁰ En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Lezing Mattheus 7: 12¹² Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Lied 326: 4,5,6

Verkondiging

lied 538:1, 2, 4 een mens te zijn op aarde

Inzameling van de gaven

Voorbeden dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: 416;1,2,3,4

-Zegen