

Kerstviering 2019



De Hoeksteen
Rivierweg 15
Capelle aan den IJssel

Voorganger: D. Hoekstra –Olthof
Organist: T. van der Kooij

Welkom en mededelingen

De kerstkaars wordt aangestoken door de ambtsdager van dienst met de woorden uit Jesaja 52: 7

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'

Lied 481: 1 en 3

1. Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde 't is vervuld,
God verzoent der mensen schuld.

Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer.

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Stil gebed en Votum en groet.

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: U bent de God die wonderen doet.

Deze dag is bijzonder,
we vieren dat het kind van liefde en vrede
is geboren.

A: Laat ons van harte zingen voor hem. Amen

Lied 477: 1 en 2

1. Komt allen tezamen jubelend van vreugde
komt nu o komt nu naar Bethlehem
ziet nu de vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden 3x
die koning

2. De hemelse engelen riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt laten wij aanbidden 3x
die koning

Gedicht door Piet Kok

In de stal van mijn hart is een kindje geboren
en het wordt licht en het geeft kleuren aan het donker om mij heen.
In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren,
maar iets beweegt, want er is liefde en het laat mij niet alleen.

Als ik het begrijpen wil, v allen mijn gedachten even stil, het verandert
mij, de wereld voelt opeens niet meer zo kil.

In de stal van mijn hart is een kindje geboren
en het is mooi, het is zo anders dan de mensen om mij heen.
In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:
Ere zij God, vrede op aarde, want Hij kwam voor iedereen.

Als ik het verzwijgen wil, roepen zelfs de muren en de wind, ze vertellen mij dat hiervandaag een nieuwe tijd begint.

Ik geloof in wonderen, maar ze waren nooit zo groot als dit, en het vult mijn hart, wanneer ik in mijn stal dit kind aanbid.

Groot is Zijn liefde op de wegen die ik lopen zal,
vervan de kribbe naar een kruis.

Niets kan ons scheiden, ook al ga ik door het diepste dal:
altijd brengt Hij mij naar huis.

Daarom is de dank alleen aan Hem en ik zal Hem eren met mijn stem,
want dit kind is God, geboren in de nacht van Bethlehem.
en wanneer ik wankel als ik val weet ik dat hij altijd zeggen zal. In de diepste pijn
Dat hij er voor zijn kinderen zal zijn.

Lied 477: 4 en 5

4. O kind ons geboren, liggend in de kribbe
neem onze liefde in genade aan!

U die ons liefhebt, U behoort ons harte:

Komt laten wij aanbidden 3x
die koning

5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren
zingt alle scharen rondom de troon
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
komt laten wij aanbidden 3x
die koning

Uitleg bloemschikking

Gebed

Woorden van lang geleden:

Jesaja 9: 5 – 6 en Jesaja 11: 1 – 9 (Bijbel in gewone taal)

Er is een kind geboren

⁵Er is een kind geboren,
we hebben weer een koning.
Hij zal over ons regeren.
En zo zullen de mensen hem noemen:
Wijze Bestuurder,
Sterke God,
Vader voor Altijd,
Koning van de Vrede.
⁶Zijn macht zal steeds groter worden,
en er zal altijd vrede zijn.
Hij zal op de troon van David zitten
en hij zal koning zijn.
Een koning zoals David was,
rechtvaardig en eerlijk.
Zo'n koning zal hij zijn,
voor altijd en eeuwig.
De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker
gebeuren.

Er zal een nieuwe koning komen

¹Zoals uit een oude, omgehakte boom
een kleine, nieuwe tak kan groeien,
zo zal uit de oude familie van David
een nieuwe koning komen.
²⁻³De geest van God zal in hem zijn.
Die koning zal wijs zijn en verstandig,
hij zal sterk zijn en machtig.
Hij weet wat God van hem wil

en hij heeft eerbied voor de Heer.

Die koning is een goede rechter.

Hij luistert goed naar iedereen

voordat hij een oordeel geeft.

⁴Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen,

en arme mensen behandelt hij goed.

Die koning straft mensen streng voor hun fouten,

met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen.

⁵Die koning is altijd rechtvaardig,

hij is eerlijk en trouw.

Er zal een tijd van vrede komen

⁶Als die koning komt, zal er vrede zijn.

Een wolf speelt met een lammetje,

en een panter ligt naast een bokje.

Een kalf eet samen met een leeuw,

en een klein kind past op beide dieren.

⁷Een koe en een beer lopen in één wei,

en hun jongen liggen bij elkaar.

Een leeuw eet gras,

net als een koe.

⁸En een kind speelt zonder angst

bij het nest van een gevaarlijke slang.

Niemand zal meer kwaad doen

⁹Als die koning komt, doet niemand meer kwaad.

Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer.

Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen,

zoals de zee overal gevuld is met water.

Lied 482: 1 en 3

1. Er is uit 's werelds duistere wolken

een groot licht stralend opgegaan

wie wonen in het diepste donker

zij zullen in het zonlicht staan
Glorie aan God de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

3. Godlof een Kind is ons geboren
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten -
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid

Kindernevendienst kerstproject

<https://cip.nl/59901-video-het-kerstverhaal-in-lego>

lied 476: 1 en 3

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Kyriëleis.

lied 479: 1, 2, 3 en 4

1. een lied weerklinkt in deze nacht

ons ooit door engelen gebracht
een lied weerklinkt in deze nacht
ons ooit door engelen gebracht
vreugdevol nieuws want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid

2. Niet langer drukt ons droefheid neer
wij vinden vreugde in de Heer
Niet langer drukt ons droefheid neer
wij vinden vreugde in de Heer
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid

3. Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin

4. Hij doet de duisternis te niet
en engelen zingen ons dit lied
Hij doet de duisternis te niet
en engelen zingen ons dit lied
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 11 NBV

Het Woord is mens geworden

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ²Het was in het begin bij God.

³Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan

van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

⁶Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. ⁷Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. ⁸Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ⁹het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. ¹⁰Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. ¹¹Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. ¹²Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. ¹³Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ¹⁵Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ ¹⁶Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. ¹⁷De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. ¹⁸Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Lied 488: 1,2,3,4 en 5

1. In den beginne was het woord
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht
Hij werd geboren in de nacht.

2. Hij werd geboren in de nacht.
die al het licht heeft voortgebracht
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle kwaad gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

4. Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep
dit licht dat zoveel luister schiep

5. Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Filmpje tieners

Uitleg en verkondiging

Lied 487: 1,2 en 3

1. Eer zij God in deze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen

Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

2. Eer zij God die onze vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

3. Lam van God Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree kyrieleeis
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

Kinderen komen weer terug

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/kerst>

Inzameling gaven onder orgelspel

Gebed

Zegen

Lied: Ere zij God

Ere zij God, Ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een
welbehagen.

Ere zij God in den hoge. Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op
aarde.
In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God. Ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een
welbehagen.
Amen, Amen.