

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

Jubileumzangdienst 7 oktober 2018



De Hoeksteen 1968 – 2018

Muzikale medewerking: Kerygma o.l.v. Addy van der Knaap.
Glendalough.
Piano/orgel Ton van Vliet.

Voorganger: Ds Dora Hoekstra – Olthof

**Bij aanvang van de dienst zingt Kerygma:
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!**

Welkom

Samenzang Psalm 150: 1 en 2

1. Loof God, loof Hem overall!
Loof de Koning van 't heelal!
Om zijn wonderbare macht,
om zijn heerlijkheid en kracht,
om zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden groot en goed,
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cymbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

stil gebed, Votum, groet en Kerygma: wees hier aanwezig

Het nieuwe kanselkleed wordt op gehangen.

Toelichting bij de dienst.

Gebed om ontferming.

Kerygma: 10.000 redenen!

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Samenzang Kerygma en gemeente en oudleden Cantate
Societas: Lied 839

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,

de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

refrein:

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

refrein:

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

refrein:

Muziekgroep Glendalough:

a. The Lord is my sheperd

b. een medley van: O the valleys shall ring en Sound the trumpet

Gebed om de Geest

Samenzang gemeente en Kerygma en oudleden Cantate
Societas: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe,
U alleen doorgrond mijn hart,
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader U alleen,
U behoort ik toe

Abba Father let me be,
yours and yours alone,
May my will for ever be,
ever more your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go. |
Abba Father, let me be,
yours and yours alone.

Abba Vader laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij:
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba Vader laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Schriftlezing: openbaring **21: 10, 11, 22- 22: 5**

Kerygma: ***The Power of your name***

Woorden n.a.v het Bijbelgedeelte en het lied: Wat zal de wereld mooi zijn die dag.

Kerygma: there is a new day dawning

Samenzang canon: 'k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

'k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief zijn vree woont in mij
'k zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.

inzameling gaven

gebeden

zegen

zegenlied kerygma: Moge de Heer U zegenen

Slotlied na de zegen: samenzang gemeente, Kerygma en
Cantate Societas: wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen.
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen

En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Aan deze dienst hebben veel mensen meegewerkt, zichtbaar
en onzichtbaar. Iedereen bedankt voor alle inzet!

Fijn dat jij en dat u er was!

Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Voor mensen die van buiten Capelle gekomen
zijn is er een broodje.

Wilt u het jubileumboekje later nog bestellen? Ga dan
naar de site daar vind u de gegevens. Uiteraard komen er
dan portokosten bij.