



**Jubileumviering**

**50 jaar De Hoeksteen**

**Capelle aan den IJssel, 6 mei 2018**

Welkom vandaag in de jubileumviering van 50 jaar De Hoeksteen. Op 2 mei 1968 werd deze kerk in gebruik genomen. Sinds die dag tot op de dag van vandaag hebben mensen elkaar onder dit dak ontmoet, hebben ze samen gezongen, geluisterd en gebeden.

Er zijn kinderen gedoopt, er deden mensen belijdenis, er werden huwelijken gesloten, er waren begrafenisdiensten. Er is alle reden tot dankbaarheid dat in dit gebouw geloof zo in alle toonaarden tot uitdrukking mocht komen.

Vandaag vieren we dit jubileum met de aanwezige gemeenteleden en met u die hier als gast bent.

Dit is niet het enige viermoment. Het weekend van 6 en 7 oktober zal ook in het jubileum- teken staan. Met op 6 oktober een inloopconcert door Arjan Breukhoven, aanvang 14.30 uur. Meer dan vandaag zullen er ook dan foto's te zien zijn met een stukje Hoeksteen-geschiedenis.

Op 7 oktober is Kerygma te gast in de dienst die om 10 uur begint. Samen met hen en oud leden van Cantate Societas maken we daar een echte zangdienst van.

Ook kind en buurt worden niet vergeten met op 24 oktober een optreden van Kindertheater Simon&Zo in het Comeniuscollege om 14.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd ook deze andere momenten met ons mee te vieren.

## **Welkom**

### **Lied 280: 1,2 en 3**

1. De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied

2. Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan.

3. dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn?

## **Stil gebed, votum groet en drempelgebed**

### **Lied 280: 7**

Dit huis slijt met ons aan de tijd  
maar blijven zal de kracht  
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht.

## **In memoriam**

### **Lied 188 (ELB)**

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief zijn vrede woont in mij  
'k zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

## **Gebed om ontferming**

**Loflied: 413: 1 en 2**

1. Grote God wij loven U  
Heer o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe weren  
die Gij waart te allen tijd  
blijft Gij ook in eeuwigheid

2. Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene  
looft Uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

**Loflied: 150: 1 en 2**

1. Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen  
Loof de daden, groot en goed  
die Hij triomferend doet  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Citer, cimbél, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

## **Telmoment naar Pinksteren**

### **Lied 143: 1 uit Geroepen om te zingen**

Zing alle dagen een lied voor de Heer  
Zing alle dagen een lied tot zijn eer  
zing alle dagen zing alle dagen een lied  
zing een lied voor de Heer!

Moment voor wie jong zijn van jaren en van hart:

<https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcsw>

### **Lezing 1: 1 Petrus 2: 1- 6**

#### **Lied 118: 1 en 8**

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen  
zijn liefde duurt in eeuwigheid  
Laat, Israël uw lofzang rijzen  
zijn liefde duurt in eeuwigheid  
Dit zij het lied der priesterkoren:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid  
Gij die de Heer vreest, laat het horen:  
zijn liefde duurt in eeuwigheid

8. De steen die door de tempelbouwers  
verachtelijk was een plaats ontzegd  
werd tot verbazing der beschouwers  
ten hoeksteen door God zelf gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen  
door 's Heren hand alleen geschied  
het is een wonder in onze ogen  
wij zien het maar doorgronden 't niet.

### **Lezing 2: Johannes 15: 9 – 17**

#### **Aandacht voor de bloemschikking**

## **Verkondiging:** levende stenen

### **Lied 672: 1 en 3**

1. Kom laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen  
Eens gaf de Heilige Geest  
aan velen heldenmoed  
Bid dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed

3. In 't lichaam van de Heer  
tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht  
als kinderen nieuw geboren.  
Deel van uw gaven uit,  
wees met uw kracht nabij.  
dat ieder op haar /zijn plaats  
een levend lidmaat zij.

Orgelspel: Dank sei Dir Herr, G.F. Händel in een  
bewerking van A. de Roon

*Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr, segne das Glück, segne  
den Tag, Vater der alles vermag. Lasse dein Antlitz über uns  
leuchten in Ewigkeit, gib uns die Liebe und Treue für alle Zeit.*

*Vertaling: Dank aan de Heer. Zegen het geluk, zegen de dag,  
Vader van alle dingen laat uw aangezicht over ons lichten in  
eeuwigheid Geef ons liefde en trouw voor altijd, dank aan de  
Heer*

### **Inzameling gaven voor:**

1. Het werk van de diaconie
2. De kerk.

Tijdens de collecte zien we een presentatie als voorproefje van de nieuwe antependia (zie blz. 8)

### **Dankgebed door dhr. Verhoef**

Lied 415: 3

Amen, amen, amen!

dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer

Amen God, uw naam ter eer!

Spreekruimte

### **Zegen**

### **Orgelspel**

Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid in deze dienst van de Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen, Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel waarin vooring Ds. D. Hoekstra - Olthof en het orgel bespeeld werd door Dhr. A. de Roon.

Beneden is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie/thee met gebak.

Hebt u vragen of opmerkingen over de dienst? Mail gerust naar: [predikant@Hoeksteen.PKNCapelle.nl](mailto:predikant@Hoeksteen.PKNCapelle.nl)

Wij willen het jubileumjaar van 50 jaar Hoeksteen markeren met de aanschaf van nieuwe kanselkleden (antependia) Predikant/kunstenaar Anne Marie van der Wilt zal deze, in gesprek met gemeenteleden, ontwerpen. Zo worden het antependia die iets weerspiegelen van ons geloof en de betekenis van De Hoeksteen anno 2018. Giften hiervoor zijn welkom op: NL07FVLB0227239172 o.v.v. jubileumgift. In oktober zal het eerste antependium klaar zijn.

In 50 jaar is er veel veranderd, de kerk begon jong maar vergrijsd, zo noemen we dat. Toch ervaren we nog steeds dat het goed is er te zijn op deze plek in deze buurt.

Zo is er op woensdagmiddag een kinderclub voor kinderen uit de buurt.

Op vrijdagochtend is de kerk open als uitdeelpunt van de voedselbank, dan zijn vrijwilligers namens de kerk aanwezig met een 'bakkie troost'; dit wordt steeds meer een ontmoetingspunt tussen kerk en buurt.

Met het oog ook op de toekomst waarin we nog meer de verbinding met de buurt willen zoeken zijn we aan het nadenken over het opzetten van een sociaal spreekuur, eveneens op de vrijdagochtend. De bedoeling daarvan is dat we mensen hulp bieden bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het verwijzen naar de juiste instanties.

Voor al deze activiteiten kunnen wij vrijwilligers gebruiken met hart voor mensen, van binnen of buiten de kerk.