

(met de plaatjes, als ee

18 februari 1^e zondag veertigdagentijd De Hoeksteen.

Welkom

Om te beginnen

Lied 27: 1 en 2

Votum groet en drempelgebed

Lied 27: 7

Uitleg Bloemschikking

Gebed om ontferming

Lied: 528: 1, 4 en 5

Om te horen

Gebed van de zondag

Projectlied refrein en couplet 1. NB!!Wordt separaat meegestuurd met de melodie.

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

1.

In het begin klinken woorden van leven
bloemen van hoop bloeien in de woestijn,
want onze Heer heeft het kwaad verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn.

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Kinderen naar de nevendienst.

Lezing 1 Genesis 9: 8 – 17; Lezing 2 Marcus 1: 12 - 15

Lied: 538: 1 en 2

(met de plaatjes, als ee

Uitleg en verkondiging (met de plaatjes, als er een mooiere regenboog te vinden is dan is dat prima!)

Orgelspel passend in de 40 dagen tijd: **Guus neem de ruimte iets ten gehore te brengen.**

Lied 538: 3 en 4

Om op weg te zijn

Kinderen komen terug.

Inzameling gaven

Gebeden

Slotlied: 612: 1 en 2 (kan in het 1^e couplet: komen vervangen worden door: kwamen??)

Zending en zegen