

Welkom

Om te beginnen

Lied psalm 72: 1 en 3

Votum groet en drempelgebed

Lied psalm 72: 7

Gebed om ontferming

Glorialied 487:1 en 2

Om te horen

Gebed van de zondag

Kinder-tienermoment met verbeelding op de beamer. Zie bijlage

Zingen uit de kinderliedbundel: Dit is de dag die de Heer ons geeft

Lezing 1 Efeziërs 3: 1 – 12

<sup>1</sup>Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. <sup>2</sup>U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. <sup>3</sup>Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. <sup>4</sup>Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. <sup>5</sup>Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: <sup>6</sup>de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. <sup>7</sup>Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. <sup>8</sup>Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, <sup>9</sup>en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. <sup>10</sup>Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, <sup>11</sup>naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, <sup>12</sup>in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

Marcus 1: 1 -11

<sup>1</sup>Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

<sup>2</sup>Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,

hij zal een weg voor je banen.

<sup>3</sup>Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed,

maak recht zijn paden!”

<sup>4</sup>Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. <sup>5</sup>Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. <sup>6</sup>Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. <sup>7</sup>Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. <sup>8</sup>Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

<sup>9</sup>In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. <sup>10</sup>Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, <sup>11</sup>en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Lied 524: 1,2,3,4 en 5

Uitleg en verkondiging

Lied 975: 1, 2 en 3

Om op weg te zijn
-------------------

Inzameling gaven

Gebeden

Slotlied: 416: 1 t/m 4

Zending en zegen