



Kerstfeest voor iedereen

25 december 2017

De Hoeksteen Rivierweg 15

Capelle aan den IJssel

Koor: Militia Christi uit Lekkerkerk o.l.v. Peter van der Zwan

Organist: Guus Gorlitz

Voorganger: Ds. D. Hoekstra -Olthof

Vooraf zingen:

Lied 477: 1 en 2

1. Komt allen tezamen jubelend van vreugde
komt nu o komt nu naar Bethlehem
ziet nu de vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden 3x
dien koning

2. De hemelse engelen riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt laten wij aanbidden 3x
dien koning

Lied 482: 1 en 3

1. Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan
wie wonen in het diepste donker
zij zullen in het zonlicht staan
Glorie aan God de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

3. Godlof een Kind is ons geboren
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten -
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid

Lied 481: 1 en 3

1. Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde 't is vervuld,
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer.

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Militia Christi zingt: Feest in Judea

Welkom, Sven steekt de kerstkaars aan en zegt:

Je kunt het voelen, horen, zien
het klinkt in mensen dag en nacht
het is weer Kerst want Jezus kwam
Hij is het Kind dat werd verwacht.
Open je deuren nu maar wijd
en heet Hem welkom in je huis
Hij komt met vrede en met licht
de wereld krijgt een nieuw gezicht!

Votum en groet (staande)

Lied 483: 1 en 3; (koor)

1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal
Hij der schepselen Heer 2x

Koor en gemeente

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer! 2x

Militia Christi zingt: cool night

Lucas 2: 1 – 20 door Frank, Erik, Matthijs, Kirsten, Stefan, Rob

²In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. ²Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. ³Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.

⁴⁻⁵Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

⁶Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. ⁷Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

8. Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.

⁹Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang.

¹⁰Maar de engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. ¹¹Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.

¹²En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.'

¹³En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ¹⁴'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'

¹⁵Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: 'Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.'

¹⁶Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. ¹⁷Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. ¹⁸Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. ¹⁹Maria probeerde te

begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.

²⁰De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

Gebed

Lied 487: 1 en 2

1. Eer zij God in onze dagen eer zij God in onze tijd
Mensen van het welbehagen roep op aarde vrede uit:
Gloria in excelsis Deo 2x

2. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is
Gloria in excelsis Deo 2x

Lied 484, Go tell it on the mountain in wisselzang

Koor:

Go, Tell It On The Mountain,
Over the hills and everywhere;
Go, Tell It On The Mountain
That Jesus Christ is born.

1. While shepherds kept their watching
O'er silent flocks by night,
Behold throughout the heavens,
There shone a holy light:

Koor en gemeente:

Go, Tell It On The Mountain,
Over the hills and everywhere;
Go, Tell It On The Mountain

That Jesus Christ is born.

Koor:

2. The shepherds feared and trembled
When lo! above the earth
Rang out the angel chorus
That hailed our Saviour's birth:

Koor en gemeente:

Go, Tell It On The Mountain,
Over the hills and everywhere;
Go, Tell It On The Mountain
That Jesus Christ is born.

3. Down in a lowly manger
The humble Christ was born
And God send us salvation,
That blessed Christmas morn:

Go, Tell It On The Mountain,
Over the hills and everywhere;
Go, Tell It On The Mountain
That Jesus Christ is born.

Koor:

He's born,
Yes, He's born!

Projectlied.

Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

Nu gaat de hemel open,
het licht schijnt overal.
En wie het ziet, mag hopen

dat vrede komen zal.

Kinderen mogen naar de eigen ruimte

Gedicht: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens, Okke Jager

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Schriftlezing Hebreeën 1: 1 – 12

¹Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, ²maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. ³In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ⁴ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. ⁵Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’? ⁶Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’ ⁷Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlamvend vuur.’ ⁸Maar tegen de Zoon zegt hij:

‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw
koningschap.

⁹Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’

¹⁰En ook:

‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.

¹¹Zij zullen vergaan, maar u houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,

¹²als een mantel zult u ze oprollen,

als een gewaad zullen ze worden verwisseld;

maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde
nemen.’

Lied 473: 1 en 3

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond

zoals er was gesproken
door der profetenmond
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Woorden tot nadenken

Lied 502: 1,2,3,4

1. Wij zingen door de tranen heen
ver boven onze macht
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegenlacht

Refrein:

Kom en wordt opnieuw geboren
ster waarop de wereld wacht
Breek het donker met uw stralen:
met uw warmte: breek de nacht

2. Een lied voor mensen nameloos
verstoken van elk licht, -
de hemel doof, geen God te zien,
geen droom en alle toekomst dicht,
geen woord, geen vergezicht

refrein:

3. Dan toch, door onze tranen heen
ver boven onze macht:
God heeft naar mensen omgezien!
Dit kind, hier aan het licht gebracht:
zo heeft Hij ons gedacht!

refrein:

4. Ons lied voert over alle nacht
de hoogste boventoon
verwonder omdat in een kind
God zijn gezicht aan mensen toont
en in hun wereld woont.

refrein:

Inzameling van de gaven (ondertussen kijken we naar een
filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=xTAaKZmCJ4A>)

Gebeden

Militia Christi zingt: Mary did you know
Ere, ere zij God in den hoge

Zending en zegen

Zingen: Ere zij God

Ere zij God, Ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een
welbehagen.

Ere zij God in den hoge. Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op
aarde.

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God. Ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een
welbehagen.
Amen, Amen.