

Zondag 17 december 2017 3^e Advent viering Heilig Avondmaal

Welkom

Uitleg bloemschikking

kaarsengedicht

Intochtslied: 66: 1 en 2

Stil gebed votum groet en drempelgebed

Lied 66: 7

Project: Uitzien naar het licht!

Kinderen naar de nevendienst

Lied 450: 1 en 2

Gebed om ontferming

Lied 450: 3

Gebed van de zondag

Lezing 1: Jesaja 65: 17 – 25 (BiGT)

¹⁷De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Let op wat ik ga doen. Ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken! Iedereen zal het verleden vergeten, niemand zal meer aan vroeger denken.

¹⁸Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping. Iedereen zal juichen! Ik maak van Jeruzalem een nieuwe stad. Een stad waar de mensen vrolijk zijn en juichen. ¹⁹En ik zal zelf ook juichen. Ik zal blij zijn met Jeruzalem en met mijn volk. In de stad zal niemand meer klagen, niemand zal er nog huilen van verdriet. ²⁰Er zullen geen pasgeboren baby’s of jonge mensen meer sterven. De mensen zullen pas sterven als ze honderd jaar zijn. Alleen mensen die slecht leven, zullen eerder doodgaan. ²¹De mensen in Jeruzalem zullen huizen bouwen en er zelf in gaan wonen. Ze zullen wijngaarden aanleggen en zelf de druiven opeten. ²²Niemand anders zal in hun huizen wonen, niemand anders zal van hun druiven eten. Iedereen zal zelf kunnen genieten van alles wat hij met zijn eigen handen gemaakt heeft. Want de inwoners van Jeruzalem zullen lang leven. Mijn volk zal oud worden, zo oud als een sterke boom. ²³Hun harde werken zal niet voor niets zijn. En hun kinderen zullen niet sterven aan vreselijke ziektes. Ze zullen een volk zijn dat door mij gezegend is, zij en al hun nakomelingen. ²⁴Nog voordat ze mij roepen, zal ik antwoord geven. Terwijl ze nog aan het bidden zijn, doe ik al wat ze vragen.’ ²⁵De Heer zegt: ‘Er komt een tijd dat niemand meer kwaad doet. Dat beloof ik. Geen mens zal nog iets slechts doen op mijn heilige berg. Dan eet een wolf samen met een lam. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een slang eet geen levende dieren meer.’

Lied 772: 1,2 en 4

Lezing 2: Johannes 3: 22 – 30

²²Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er.
²³Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. ²⁴Johannes was immers nog niet gevangengezet. ²⁵Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. ²⁶Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ ²⁷Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. ²⁸Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” ²⁹De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. ³⁰Hij moet groter worden en ik kleiner.

Verkondiging

Lied 435: 1,2 en 3

Projectlied couplet 2

Geloofsbelijdenis: lied 340b

Inzameling gaven

Voorbede

Klaarmaken Tafel

V: De Heer zij met u

Allen: **Zijn Geest in ons midden**

V: Heft uw harten omhoog

Allen: wij heffen ons hart op tot God

V: Brengen wij dank aan de Heer , onze God

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed: U komt onze dank toe...

Lied 985: 1,2 en 3

Tafelgebed vervolg: Gezegend zijt Gij....

Allen: Zijn dood gedenken wij

zijn opstanding blijden wij

zijn toekomst verwachten wij

Maranatha

Vervolg Tafelgebed

Onze Vader

Delen in brood en wijn,

onder het delen zingen we bij herhaling: lied 925

gebed

slotlied: 766: 1, 2 en 3

Zending en zegen