

Pinksteren 2017 4 juni; mmv organist Aad de Ron en trompettist Joël van Driel

Welkom

Lied 672: 1, 2, 3

Stil gebed Votum groet en drempelgebed

Lied 672: 7

Toelichten bloemschikking

Zingen: U zij de lof, de dank en eer, wijze Auld Lang Syne

U zij de lof, de dank en eer
U vader Zoon en Geest
Die is en was en komen zal
Ja altijd is geweest

U was er al in het begin
U bent er aan het eind
De Alpha en de Omega
Mijn God in eeuwigheid.

U was er al in het begin
U bent er aan het eind
De Alpha en de Omega
Mijn God in eeuwigheid.

Gebed

Opwekking 343 2x

Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart 2x
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw .
Heilige Geest vul opnieuw mijn hart.

Lied 695: 1,2,3,4 en 5

Moment met de kinderen

Lied 683: 1,2,3 en 4

Lezingen

Handelingen 1: 1 – 8

¹In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, ²vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. ³Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

⁴Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. ⁵Johannes

doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’⁶Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’⁷Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.⁸Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 2: 1 – 4

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

⁵In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. ⁶Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. ⁷Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?’ ⁸Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

Lied 679: 1,2,3,en 4

Handelingen 2: 43 – 47

⁴³De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. ⁴⁴Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. ⁴⁵Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. ⁴⁶Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. ⁴⁷Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Titus 2: 11 - 15

¹¹Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. ¹²Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, ¹³in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. ¹⁴Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

Verkondiging

lied 675: 1

Inzameling gaven

Gebeden met gezongen 1006

Slotlied 422: 1,2 en 3

Zending en zegen waarbij we in een kring gaan staan

Lied Opwekking 710, staande in de kring. Mbv van de beamer.

<https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM>

Onderstaande tekst hoeft dus niet op de beamer.

Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn