

Pasen 2017



Gods kracht  
breekt door het donker  
van de dood heen  
licht raakt ons aan  
kom, sta op deel het leven  
deel vertrouwen  
God van licht en leven  
in Jezus  
is de dood overwonnen  
in die kracht mogen wij staan

Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen  
Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel

Voorganger: Ds. Dora Hoekstra – Olthof  
Organist: Guus Görlitz  
Koor: Devotion Gospel Choir o.l.v. Leendert Dorst

## **Samenzang voor de dienst**

### **Lied 637**

O vlam van Pasen steek ons aan  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon voor wie het duister zwicht  
de Zoon is als de zon zo licht!

De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond -  
het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
O vlam van Pasen steek ons aan -  
De Heer is waarlijk opgestaan!

### **Lied 624: 1, 2 en 3**

Christus onze Heer verrees, halleluja  
Heilige dag na angst en vrees, halleluja  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja  
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja  
heeft verzoening ons bereid, halleluja  
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!  
engelen jubelen Hem ter eer, halleluja

**Koor:** Don't cry

**De kerkenraad komt binnen.  
Welkom en mededelingen**

**Voorganger:** De Heer is opgestaan!

**Allen:** Hij is waarlijk opgestaan!

De paaskaars wordt van achter uit de kerkzaal naar binnen gebracht, op de standaard gezet en aangestoken terwijl we zingen:

**Lied 290**

Licht van Pasen, zondags licht  
levensgloed op ons gezicht  
ga ons voor en vuur ons aan  
om verlicht op weg te gaan.(herhalen)

**Stil gebed, votum en groet**

**Koor:** But the blood .

Power of the cross

**Gebed**

**Erik Lodewijk Bal en Gerrit Sonneveld doen belijdenis van hun geloof.**

**Onderwijzing** door predikant

**Ouderling:**

Om hun doop te beamen zijn hier in Gods huis gekomen:

Erik Lodewijk Bal en

Gerrit Sonneveld.

*De geloofsleerlingen komen naar voren en we horen over wat hen beweegt om belijdenis te doen.*

**Vragen:**

Nu jullie vandaag je doop wilt beamen vraag ik:

Wil je God de Heer dienen en naar zijn stem horen?

Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons

willen heersen?

Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid die God je biedt?

**Antwoord: Ja dat wil ik.**

Geloof je in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde?

**Antwoord: Ja ik geloof**

**Lied 939 1 en 2 koor, 3 koor en gemeente (staand als geloofsbelijdenis)**

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verzezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

## **Geloften**

Gemeente, wilt u Erik Bal en Gert Sonneveld naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

**Antwoord: Ja dat willen wij**

Erik en Gert:

Willen jullie je aandeel hebben in de gemeenschap die samengeroepen is rond de Schriften en de Tafel met lofzang en gebed

Wil je je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?

Wil je zo je doop beamen en je geloof belijden?

**Antwoord: Ja dat wil ik.**

## **Handoplegging**

**Gebed:** Eeuwige onze God, schenk hen die uw naam belijden en hun doop beamen de gaven van Uw heilige Geest opdat zij veel vrucht dragen. U komt de heerlijkheid toe Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en in eeuwigheid. Amen.

**De geloofsleerlingen komen om beurten naar voren en knielen.**

**De voorganger tekent met zalfolie, symbool voor de Heilige Geest, een kruis op het voorhoofd en zegt:**

Erik Lodewijk Bal je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus.

**De voorganger legt de handen op:**

Wees gezegend met de gave van de Heilige Geest

Gerrit Sonneveld, je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus.

**De voorganger legt de handen op:**

Wees gezegend met de gave van de Heilige Geest

**Verwelkoming** (waarbij de gemeente gaat staan)

Gemeente, draag hen die belijdenis van het geloof hebben

afgelegd en ga met hen de weg van het Koninkrijk  
**Gemeente: welkom kinderen van God,  
welkom in de kerk van Christus,  
wereldwijd en in ons midden.**

## **Wisselen van de vredegroet**

### **Moment met de kinderen**

<https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc>

### **Gebed**

#### **Lied 223: 1 en 2 en 3**

Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,  
en dauw daal neer en geef het leven glans.  
Lijster zing en wek in ons het lied  
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.  
Lang leve God, die ons de morgen geeft.  
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.  
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,  
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,  
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.  
Het harde leven stelt een vraag aan God,  
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.  
Lang leve God, zijn wereld lenen wij,  
leve de Geest, zij roept ook ons erbij,  
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan,  
zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan.

Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,  
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,  
Jij bent een teken van de tijd die komt,  
een zee van vrede, alle haat verstomt.  
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,  
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!  
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:  
samen met hem loopt hier geen weg meer dood.

## **Lezing: Lucas 24: 1 – 12**

### **Lied 592: 1 en 2**

Stil ligt de tuin rondom het witte graf  
waar zich de Heer voor ons verloren gaf  
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart  
zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart  
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht  
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht.

Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord  
Ademloos wacht de wereld op het woord  
Waar is de God die hemel en aarde schiep?  
Waar is zijn Zoon die ons bij name riep?  
waarom verlaat Hij nu wat Zijn hand begon?  
Duisternis overmant het licht der zon.

## **Verkondiging**

### **Lied 315: 1 en 2**

Heb dank o God van alle leven  
die zijt alleen Uzelf bekend  
dat Gij Uw woord ons hebt gegeven  
uw licht en liefde ons toegewend  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
Werd kinderen geopenbaard

En of een mens al diep verloren  
En ver van u verzworven is  
Gij noemt zijn naam hij is herboren  
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen  
Heeft uit het graf ons opgericht  
Doet ons in vrijheid ademhalen  
En leven voor uw aangezicht

**Koor:** Meer dan rijkdom  
Victor's Crown

## **Inzameling van de gaven**

### **Dankgebed, voorbede, stil gebed en onze Vader**

#### **Lied U zij de glorie!**

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie zonder einde meer!  
Uit een blinkend stromen, daalde de engel af:  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf!  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
U de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Licht moge stralen in de duisternis,  
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

## **Zending en Zegen**

**Na afloop van de dienst kunt u Erik en Gert voorin de kerkzaal feliciteren.**

**Beneden is er koffie, thee en limonade**