

Goede vrijdag 14 april 2017

Stilte

### **Kerygma: I only looked away**

Dit lied gaat over de gevangenneming van Jezus in de hof van Getsemané, het beschrijft de innerlijke strijd van Jezus en de zanger zegt: ik keek slechts de andere kant op, het is treurig om te zeggen.

Gebod

Na enkele inleidende woorden lezen we Hosea: 6: 1- 6

Lied 574: 1

### **Beeld op de beamer dia 03**

Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 11

Zingen: Lied 587: 1

### **Beeld beamer dia 1**

Schriftlezing: Johannes 18: 12 – 27

Zingen: Lied 587: 2

### **Beeld beamer dia 1**

Schriftlezing: Johannes 18: 28 – 40

Zingen: Lied 587: 3

### **Beeld beamer dia 2**

Schriftlezing: Johannes 19: 1 – 16a

Zingen: Lied 587: 4

### **beeld beamer dia 11**

Schriftlezing: Johannes 19: 16b – 30

De paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Lied 585 koor en gemeente

### **Beeld beamer dia 12**

Lezing Johannes 19: 31 – 37

Uitnodiging een bloem bij het kruis neer te leggen als teken van onze verbondenheid met Christus

### **Lenten meditation - een heel rustig ingetogen lied**

Jesus Christ my Savior  
lived for me and died,  
source of my salvation,  
yet was crucified.

Peace that knows no measure:  
This by faith I see.  
Love that knows no ending;  
Jesus died for me.

Lord, O Lord we renew our commitment  
these forty nights and days.  
And Lord, O Lord, by your grave  
help us change our sinful ways.

Hear me now, Lord Jesus  
I will never stray  
I will never wander  
Hear me as I pray  
Free me now from darkness.  
Cleanse me now from sin.  
Pardon my transgression  
Make me pure within.

Lord, O Lord we renew our commitment  
these forty nights and days.  
And Lord, O Lord, by your grave  
help us change our sinful ways.  
Amen, Amen, Amen.

**Beeld beamer dia's 13 en 14**  
Lezing Johannes 19: 38 – 42

Lied 590: 1 – 5

Voorbeden uitlopend op het Luthers avondgebed

Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk  
aan de avond van de dag  
aan de avond van het leven  
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons  
met Uw genade en goedheid  
met Uw troost en zegen  
met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons  
wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst  
de nacht van twijfel en aanvechting  
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons  
in leven en in sterven  
in tijd en eeuwigheid.

We verlaten de kerk in stilte