

Liturgie zondag 22 januari, afscheid en bevestiging ambtsdrager

Lied 283: 1 en 2

Stil gebed votum en groet en drempel gebed

Lied 283: 4 en 5

Kyriegebed

Glorialied 705: 1, 2 en 3

Moment kinderen, zingen psalm 8 (lied 8b)

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

(Orde voor de bevestiging van diakenen en ouderlingen afscheid van aftredende ambtsdragers)

Voorganger:

Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, namelijk van de voorzitter ouderling Harry de Groot en van diaken Piet Kok. Willen jullie gaan staan?

voorganger

Geliefde broeders, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus' kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

De gemeente zingt Lied 139: 1 en 2

De aftredende ambtsdragers gaan zitten (zo mogelijk op hun eigen plaats in de kerk)

De vertegenwoordiger van de kerkenraad Herman Vooijs:

Gemeente, de kerkenraad heeft u bekend gemaakt dat als ouderling kerkrentmeester en ouderling scriba respectievelijk de broeders Eduard Hoogenboom en Ruud Heijloo een tweede termijn aangaan. Ook heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van degene die vandaag bevestigd zal worden in het ambt van diaken.

Het is als diaken broeder Olaf van Rutten Er zijn tegen hem geen bezwaren ingebracht dus hij kan vanmorgen bevestigd worden.

Voorganger: Loven wij de Heer.

Allen: Wij danken God.

(Olaf mag naar voren komen)

Voorganger: Gemeente, het is goed te horen en te bedenken wat de kerk aan diakenen heeft toevertrouwd.

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambt want zo noemen we dat, is bedoeld om de mensen die geloven toe te rusten zodat zij op hun beurt als gelovige in deze wereld kunnen staan. En ook helpen de ambten ons om samen op een goede manier gemeente van Jezus Christus te zijn. De diakenen en ouderlingen doen hun werk terwijl ze zelf altijd van Jezus leren, Jezus Christus, die niet is gekomen om zich te laten dienen maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus' naam is duidelijk zichtbaar in het ambt van de diakenen.

Al vanaf het begin hebben zij de taak om zo te zorgen voor de viering van het Heilig Avondmaal, dat ook de mensen die arm zijn niet over het hoofd worden gezien. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus. Met daden en in gebed komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft.

Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HEER.

Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.

(De nieuw te bevestigen ambtsdrager gaat staan)

Voorganger:

Geliefde *broeder*, jij die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:

Geloof jij dat je door het beroep dat de gemeente op jou doet door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard jij de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil jij je

verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Beloof jij jouw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, beloof jij geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis komt, en beloof jij jouw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop uw antwoord, broeder Olaf van Rutten?

Antwoord van de *te bevestigen ambtsdrager*:

Ja. Daartoe helpe mij God.

GEBEDEN

(de nieuwe ambtsdrager knielt)

Gebed

Handoplegging:

Zend nu uw Heilige Geest op Olaf van Rutten
en maak hem diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar mensen
en aan uw barmhartigheid gestalte te geven. amen

Geef hem de genade, zo vragen wij,
om trouw te zijn aan zijn belofte
en standvastig in zijn dienstwerk
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen

AANVAARDING EN VERWELKOMING

De gemeente mag gaan staan

voorganger

Gemeente, dit is uw nieuwe diaken
Wilt u hem in uw midden ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?

Antwoord gemeente: Ja dat willen wij van harte

lied 363: 1

(VREDEGROET)

Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u.

Gemeente: en met uw geest

Voorganger: Wenst elkaar de vrede.

Kinderen naar de nevendienst

Gebed Heilige Geest

Schriftlezing 1

1 Timotheus 3: 1 – 16 (bijbel in gewone taal) (lector)

³ Dat is zeker waar. Het is goed als een man graag leider van de kerk wil worden. Want het is belangrijk werk.² Een leider van de kerk moet zich uitstekend gedragen. Hij mag maar één keer trouwen. Hij moet rustig en verstandig zijn, en goede manieren hebben. Hij moet een goede leraar zijn, en mensen hartelijk ontvangen.³ Hij mag niet te veel wijn drinken. Hij moet vriendelijk zijn, en mag niet snel kwaad worden. Hij moet een man zijn die niet graag ruziemaakt, en niet altijd maar rijker wil worden.

⁴ Een leider van de kerk moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin. Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben, en hem gehoorzamen.⁵ Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, kan hij ook niet zorgen voor de kerk van God.

⁶ Een man die nog maar pas christen is, kan geen leider van de kerk worden. Anders wordt hij misschien trots op zichzelf, en dan krijgt de duivel macht over hem.

⁷ Het is belangrijk voor een leider van de kerk dat ook de mensen buiten de kerk respect voor hem hebben. Er mogen geen praatjes over hem komen. Want daar zou de duivel misbruik van kunnen maken.

⁸ Ook een dienaar in de kerk moet zich goed gedragen. Zo iemand mag niet schijnheilig zijn. Hij mag niet te veel wijn drinken, en niet altijd maar rijker willen worden.⁹ Hij moet van binnen eerlijk zijn tegenover God. En hij moet overtuigd zijn van het geheim van het geloof: dat God ons wil redden.

¹⁰ Voordat iemand dienaar kan worden, moet onderzocht worden of hij geschikt is. Als zijn gedrag uitstekend is, mag hij dienaar worden.¹¹ Ook zijn vrouw moet zich goed gedragen. Ze mag niet roddelen, maar ze moet rustig

zijn, en betrouwbaar in alles. ¹² Een dienaar mag maar één keer trouwen. En hij moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin.

¹³ Mannen die hun werk als dienaar goed uitvoeren, krijgen veel respect van iedereen. Zo kunnen ze zonder angst vertellen over hun geloof in Jezus Christus.

¹⁴⁻¹⁵ Beste Timoteüs, ik hoop snel naar je toe te komen, maar misschien gaat dat niet lukken. Daarom schrijf ik je alvast. Dan weet je hoe iedereen zich moet gedragen in Gods kerk. Want de christenen vormen samen de kerk van de levende God. En de kerk is de plaats waar Gods waarheid te vinden is.

¹⁶ We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is: Christus kwam op aarde als mens, en de heilige Geest liet zien wie hij werkelijk was. De engelen hebben hem gezien, en alle volken hebben over hem gehoord. In heel de wereld zijn mensen in hem gaan geloven, en God heeft hem de hoogste plaats in de hemel gegeven.

Lied 665: 1,2,3,4,5

Schriftlezing 2 Mattheus 4: 12 – 22 (voorganger)

¹² Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. ¹³ Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. ¹⁴ Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: ¹⁵ ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: ¹⁶ Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ ¹⁷ Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

¹⁸ Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. ¹⁹ Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ ²⁰ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. ²¹ Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen ²² en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

Verkondiging

Lied: Iona 40: **Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam.**

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Kinderen terug

inzameling gaven en overhandiging bloemen en dankwoord

Gebeden:

- Dankgebed
- Stilte

Onder het gebed zingen we Taizé 115 The kingdom of God is justice and peace and joy in the holy spirit, come Lord and open in us the gates of your kingdom. (3x)

Daarna zetten we het gebed voort:

- Voorbede
- Onze Vader

Slotlied: 423: 1,2,3

Zending en zegen